

# Εβδομαδιαίο 2014 Σωσίβιο

Τόμος, 5, Νο.25, 11-17 Αυγούστου

## Σε ένα δέντρο καλυμμένο από βρύα

Αφού, παρακολούθησα συναντήσεις των ΑΥ, για ενάμιση χρόνο, βρήκα τελικά την αποχή μου. Με τον θόρυβο του φαγητού να έχει φύγει, ένιωθα μια μοναξιά μέσα μου, που μόνο η Ανώτερη μου Δύναμη, μπορούσε να την διαλύσει. Το πρόβλημά, ήταν πως δεν ήξερα τον τρόπο, να δημιουργήσω μια σχέση με τον Θεό. Δοκίμασα πολλά πράγματα, μα ακόμα ένιωθα μόνη.

Πριν φύγω για ένα διήμερο σεμινάριο των ΑΥ, ένας φίλος μου πρότεινε να αγκαλιάσω ένα δέντρο όταν θα ήμουν εκεί. Πρόθυμη να κάνω οτιδήποτε, συμφώνησα να δώσω σε αυτήν την αλλόκοτη πρόταση, μια προσπάθεια.

Σκαρφάλωσα στην κορυφή ενός λόφου και βρήκα ένα τεράστιο δέντρο. Βρισκόμουν, όμως, έξω και δεν ήθελα να με δει κανείς. Έτσι, λοιπόν, περπάτησα μέσα στο δάσος ώσπου, έφτασα σε ένα δέντρο, καλυμμένο με βρύα. Έβαλα τα χέρια μου γύρω από το δέντρο και το αγκάλιασα για 15 λεπτά. Ένιωσα τόσο μεγάλη στήριξη, στερεότητα και δύναμη, προερχόμενη από αυτό το δέντρο, που ήταν απίστευτο. Ένιωσα την δύναμη του Θεού, να ρέει μέσα από το δέντρο και να γεμίζει ολόκληρη μου την ύπαρξη.

Σήμερα, αισθάνομαι γαλήνια και σε επαφή με τον Θεό, χάρη σε αυτό το Δέντρο καλυμμένο από βρύα. Αργότερα, εκείνο το Σαββατοκύριακο, δύο, ακόμα, άτομα στο σεμινάριο μοιράστηκαν ότι είχαν αγκαλιάσει ένα δέντρο. Συνειδητοποίησα, ότι ο Θεός μου δείχνει μέσω των ανθρώπων, των δέντρων - και κατ' επέκταση όλης της δημιουργίας Του-πως δεν είμαι μόνη.

- Σωσίβιο, Νοέμβριος 1982

Ανώνυμοι Υπερφάγοι  
[www.anonymoi-yperfagoi.com](http://www.anonymoi-yperfagoi.com)



## Έμπνευση

Δεν μπορούμε να είμαστε φυσιολογικοί, όμως μπορούμε να χαιρόμαστε τη ζωή με περισσότερη ευτυχία και γαλήνη, από ότι οι φυσιολογικοί άνθρωποι έχουν βιώσει ποτέ.

- Σωσίβιο  
Νοέμβριος 1996

Θέλετε να  
απλοποιήσετε της  
δωρές της Έβδομης  
Παράδοσης;  
Εγγραφείτε στις  
αυτόματες πάγιες  
πληρωμές:  
<https://50447.thankyou4caring.org/>

## ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Joel I. από το Boca Raton της Φλόριδα των ΗΠΑ, λέει:  
«Αγατώ τους ΑΥ γιατί μου έσωσαν την ζωή. Προσφέροντας υπηρεσία είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσω πίσω αυτό που έχω πάρει.»

**Εσύ με ποιον τρόπο μπορείς να προσφέρεις υπηρεσία αυτήν την εβδομάδα;**

Θέλετε να διαβάσετε περισσότερα;  
Γίνετε συνδρομητές του  
e – Lifeline

Είστε ήδη συνδρομητής; Μοιραστείτε το Lifeline Weekly με τους φίλους σας στους ΑΥ και ενθαρρύνετέ τους να γίνουν και αυτοί συνδρομητές!